

Mededelingen van KBO Zijtaart.



Beste leden,

In deze nog steeds voortdurende onwezenlijke tijd willen we toch proberen het contact met onze leden te onderhouden. Vandaar deze 2^e **Nieuwsbrief** gemaakt op **27 april 2020!**

Allereerst willen we even stilstaan bij het grote verdriet dat ons als vereniging sinds half maart is overkomen. Na de in onze eerste Nieuwsbrief genoemde personen hebben we begin april ook nog afscheid moeten nemen van onze leden Ruud Tackenberg, Cor Coppens en afgelopen zaterdag is Ad van Cuijk plotseling overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken, we hopen dat de mooie herinneringen aan hun geliefde hen de kracht mag geven dit kruis te dragen. Verder blijven onze gedachten ook zeker nog bij al die leden en/of eventuele naasten die op dit moment vechten tegen dit verraderlijk coronavirus. Wij denken aan jullie en wensen jullie sterkte met het herstel.



Daarnaast willen wij onder de aandacht brengen dat wij als vereniging ons strikt zullen houden aan beperkingen die ons door het kabinet / RIVM en KBO Brabant worden opgedragen. **Dus tot zeker 20 mei zit voor ons alles op slot!**

Gezondheid is voor ons allen het belangrijkste. Formeel moeten wij in april/mei een Algemene Leden Vergadering (ALV) houden, maar dit moet niet ten koste gaan van de



gezondheid van velen, dan zullen we burgerlijk ongehoorzaam zijn en handelen "in de geest van de wet". In afwachting van verdere richtlijnen zullen we op korte termijn geen ALV beleggen en proberen om deze in september/ oktober vast te stellen. Dit kan betekenen dat mensen eerder geïnformeerd willen worden of met dringende vragen zitten, die kunnen gerust rechtstreeks contact opnemen met het bestuur. Dit geldt ook voor de financiële

verantwoording over 2019 welke geen geheimen of vraagtekens kent, leden die niet kunnen wachten op de vaststelling in de ALV kunnen zich melden. Verder heeft Marianne Kempes, die als bestuurslid aftredend is en niet herkiesbaar, aangegeven door te willen gaan tot aan de nieuw vast te stellen ALV. Daarnaast zal de nieuwe bestuur kandidaat, Anja Heerkens, alvast meedraaien met het bestuur.

Zie de achterzijde!

Het bestuur wil wel op korte termijn bespreken wat de gevolgen zijn van de tot dusver door ons genomen besluiten.

- * Wanneer we weer kunnen opstarten zal dit verantwoord moeten dus de vraag hoe zullen we moeten gaan beantwoorden.
- * We hebben helaas nogal wat leden verloren. Wij hebben besloten de contributie voor leden die in maart/april of eerder zijn overleden terug te storten. Maar wat doet KBO-Brabant? Houdt die rekening met het ledenbestand per 1 januari 2020?
 - * Het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart heeft besloten om onze vaste gebruikers gedeeltelijk of mogelijk zelfs geheel tegemoet te komen in de gebruikersvergoeding, voor de periode waarin het Dorpshuis is gesloten.



Dat het voor velen onder ons in deze tijd niet gemakkelijk is begrijpen wij, maar toch zullen we ons hier strikt aan moeten houden, voor uw eigen gezondheid maar ook voor die van uw omgeving. Ook de onderlinge contacten voor een praatje en

een kopje koffie/thee zitten er op dit moment niet in. Toch willen wij hier een oproep doen "KIJK NAAR ELKAAR OM" en bel elkaar eens op om contact te onderhouden of klop eens bij uw burens op de raam om te informeren hoe het met iemand gaat.

Als bestuur willen onze mededelingen vaker via **mail** gaan versturen zoals we ook met de bewegingsoefeningen hebben gedaan, als je die niet hebt ontvangen geef dan alsnog je mailadres door zodat we snel er vertrouwd jullie kunnen gaan informeren. Geef je **mailadres** even door aan Marianne Kemps. Geen mail dan ontvang je het gewoon op papier.

Wij willen hier nogmaals onder de aandacht brengen de Werkgroep Zorg om Zijtaart. Ruim 30 vrijwilligers hebben zich aangemeld, om mensen te gaan helpen die hulp kunnen gebruiken. Te denken valt aan de vraag boodschappen doen, medisch/ apotheek vragen, eetservice, bibliotheekvragen, hond uitlaten, belbehoeft, anderszins.... Zij willen ons graag helpen!

We constateren dat er weinig nieuwe vragen gesteld worden. Is dat

1. omdat de Zijtaartse mensen met hulp van burens of familie zichzelf redden? of
2. omdat mensen de situatie accepteren en nemen zoals het is? of
3. is er verborgen leed en weet men niet aan wie de vraag te stellen? of
4. stelt men de vraag niet omdat men denkt dat er toch geen oplossing is?

Bij twijfel neem contact op en stel uw hulpvraag, misschien vindt u het wel fijn om eens gebeld te worden.

Tot slot willen wij jullie allemaal veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden. "KIJK NAAR ELKAAR OM" en durf om hulp te vragen, beter een keer te veel als te laat!